

1. POPS sangen
2. Ny POPS sang
3. Min Amanda
4. Filskov 1982
5. Jeg har min hest

Denne POPS-sang kræver, i henhold til Det europæiske økonomiske Fællesskabs forordning nr. 372/82 af 3. marts 1982 om ændring af reglerne for afsyngelse af foreningssange samt Lufifartsdirektoratets resolution nr. 675 af 5. december 1983 § 418, stk. 19, nr. 4, sammenholdt med § 96, stk. 3, 4. underpunkt, 7. punktum, og Dansk Faldskærmsunions vedtagelse af 18. februar 1984, tilstedeværelsen af mindst 8 POPS'er, forinden afsyngelse kan finde sted.

Mel.: Alle er vi sømænd ...

1.

Hvad hedder sporten over alle,
hvad er det, som vi holder af?
Det er vist noget med at falde,
og noget med at tage fra.
Vi vælger ej det ringe,
men stiller store krav.
For alle vil vi springe,
fra vugge og til grav.

2.

Og når det gode vejr sig melder,
og himlen den er klar og blå.
Så er det her og nu, det gælder,
kom ud og tag din faldskærm på.
Du glemmer helt familien,
og blæser på dens tarv.
For alle vil vi springe,
fra vugge og til grav.

3.

Nu har vi nået den gyldne alder,
hvor vi kan være med i POPS.
Vi stadig gennem luften falder,
og vi vil gerne helt til tops.
Vi nyder stadig sporten,
og det i fulde drag.
For alle vil vi springe
fra vugge og til grav.

4.

Når vi en dag har døjet varmen,
og tørsten den er stor og slem.
Så går vi ud og bøjer armen,
skønt vi sku' ha' vær't lige hjem.
Vi starte med et ølspring,
og ender med et brag.
For alle vil vi springe,
fra vugge og til grav.

5.

Og når vi står ved Perleporten,
og står og ser os lidt omkring.
Vi drøner ind som lyn og torden,
og ta'r det sidste store spring.
Vi hook'er med Skt. Peter,
og pin'er med et brag.
For alle vil vi springe,
fra vugge og til grav.

Mel.: Den glade kobbersmed

1.

Nej, se nu her, hvem er det, der
fra himlen falder ned?
En prik på himlen, en der ler,
hvad er hans hem'lighed?
Det er en POPS, der helt til tops
kan overskue alt:
Han kender himlen, kender glæden,
så er det fortalt.
Tra-la-la

2.

Når du er nå't helt til de fyrre,
så kan du bli' POPS.
Så kan du lege med de større
børn og komm' til tops.
Og du bli'r fejret, når du sejrer
over tyngdens lov,
som publikummer har vi vejret
at du er til sjov.
Tra-la-la

3.

Og vi får ondt i nakken når
vi kigger på den led,
og ser de skærme hastigt nærme
sig mod jorden ned.
Og alle kæmper sig mod stolen,
og det skal gå stærkt,
for den der vinder, han får tronen,
se at få det lært.
Tra-la-la

4.

Det gælder om den plet at ramme,
når det bli'r din tur.
Selv om man sku' få hænder klamme,
så bli'r ingen sur.
For hvad med vinden, hvad med solen,
pladen, der blev væk,
Og der var en, der fjerned' stolen,
det er li' godt frækt.
Tra-la-la

5.

Til slut jeg synes, vi skal popse
for en dejlig dag.
For mange gode vennetimer
her i festligt lag.
Og undskyld, hvis det ikke rimer,
det var svært for mig;
men holde fest med lutter pops'er,
det er bar(n)e leg.
Tra-la-la

Melodi: Min Amanda var fra Kerteminde

1.

Kom nu væk, for jeg har blod på tanden,
sa' den første springer til den anden.
Der er endnu et par pladser ledige,
sa' den anden springer til den tredie.
Kom herop, for her er godt at være,
sa' den tredie springer til den fjerde.
Det var lige ved, at vi dig glemte,
sa' den fjerde springer til den femte.

2.

Han er endnu ikke på retræte,
sa' den femte springer til den sjette.
Nu kan du vist gerne komme flyv'nde,
sa' den sjette springer til den syv'nde.
Skynd dig ned, for ellers bli'r vi knotne,
sa' den syv'nde springer til den ott'nde.
Nu er han vist ved at få rutine,
sa' den ott'nde springer til den niende.

3.

Vi to følges ad som fillipine,
sa' den niende springer til den tiende.
Se om du kan få ham til at vælte,
sa' den tiende springer til den elvte.
Skynd dig lidt, ell's laver han revolte,
sa' den elvte springer til den tolvte.
Nu er tågen vist nok ved at tætné,
sa' den tolvte springer til den tret'nde.

4.

Ham kan vi to fyre sagtens ordne,
sa' den tret'nde springer til den fjort'nde.
Er man fler' så bli'r man mere skæmt'nde,
sa' den fjort'nde springer til den femtende.
Hvordan er dog du kommer dejsende,
sa' den femtende springer til den sekstende.
Uh hvor ensomhed dog er forknyt'nde,
sa' den sekstende springer til den sytt'nde.

5.

Nu må du skam gerne komme drattende,
sa' den sytt'nde springer til den att'nde.
Ih, hvor spring'ne dog kan være smittende,
sa' den attende springer til den nittende.
Se den sjove der, som kommer flyvende,
sa' den nittende springer til den tyvende.
Spring er spring, og spring er dejligt, venner,
kors - de mange sjove ting, der hænder.

SANG FRA POPS KLUBBENS FØRSTE STORE STÆVNE

DEN 14. OG 15. AUGUST 1982

Melodi: Fra Engeland til Skotland

1.

Nu faldskærmssporten ældes,
det går jo slag i slag.
Kalenderen den vendes,
vi bli'r grå en skønne dag.
Åh, helle dusse da, vi kommer langvejs fra,
hurra for alle POPSerne, som ud og springe ska'.

2.

Den gamle knark, han gibber,
er det mon springvejr nu?
og her din kone pipper:
Du sku' blive hjemme nu!
Åh, helle dusse da, vi kommer langvejs fra,
hurra for alle POPSerne, som ud og springe ska'.

3.

På trods af konens trusler,
du ud af røret ta'r.
På Filskov festen venter,
og for længst du pakket har.
Åh, helle dusse da, vi kommer langvejs fra,
hurra for alle POPSerne, som ud og springe ska'.

4.

Her flyet på dig venter,
din gyngestol er klar,
pokalen, den du henter,
når du skægget flettet har.
Åh, helle dusse da, vi kommer langvejs fra,
hurra for alle POPSerne, som ud og springe ska'.

5.

Vi her har gjort historie,
og hilst på mangel ven.
Vi mangler 3 kalorier,
men ses jo snart igen.
Åh, helle dusse da, vi kommer langvejs fra,
hurra for alle POPSerne, som ud og springe ska'.

Mel.: Jeg har min hest, jeg har min lasso

Dansk:

Vor verden blev så lille,
da Sputnik blev sendt op.
Kun sprog kan lande skille,
når afstand kendes knap.
Vi derfor lave må en prøve,
og nu på flere sprog os øve.
På dansk det allerførst skal lyde:
POPS, lad os alle festen nyde.

Engelsk:

Welcome to hver en lady,
to fellows, food and wine.
I think that alle maybe
get drunk for much of time.
But let us here i nat together
amuse ourselves i sprit og weather,
we drink with you vor little slantie
and synger on på our shanty.

Tysk:

Wenn wir zusammen kommen,
så machen wir viel spas,
wir füllen viel ins vommen,
dann gehen wir på "Das".
Wir trinken Weing und auch ein bajer
und singen Kling-Klang als wir plejer.
Und wenn der tekst sku' blive borte,
wir singen "Lieder ohne Worte".

Fransk:

Bonjour, mon camarade,
et mademoiselle petite.
Nous sommes toujours så glade
og smage på e sprit.
Et vive cognac og bouquetten,
vi snupper nok en fra bufetten.
Vi bli'r vist amoureuse - sære,
hej, du, Mon Dieu, la' mi' rø' være.

Spansk:

Velkommen le persantos,
samt senioritas - ja.
La vistra y Chiantos
vi drikke vil o'la.
Og sku' vort hoved' bli' lidt snurro,
vi synes bare det er morro.
Vi blæse ville hver en ris'ko,
på bagatellos vil vi fispo.

Russisk:

Velkomski ved bort bordski,
vel mødtski her i dag.
Vi synge vil i korski
i glade venners lag.
Vi vil ski sjovski her nu ha' ski,
og synge ruski, baski, daski.
Vor sang og tørst ka' slukski snapski,
så altski rager os en papski.

GODKENDT AF
LUFTFARTSMYNDIGHEDERNE